

**Speciale Kariboe kindernieuwsbrief
4 oktober 2013**

Hallo leerlingen van groep 6 van de Kariboe school, dit is een nieuwsbrief van de stichting el arbol uit Heemskerk, die we voor jullie gemaakt hebben en ook nog speciaal voor deze dag 4 oktober Wereld Dierendag.

Waarom hebben de dieren een eigen dag ?

Alle dieren en planten vormen samen een grote ketting en elk dier en elk plantje vormt daarin een schakel, die belangrijk is. Zodra er een diersoort verdwijnt breekt de ketting en loopt het niet goed af in de natuur.

Tekeningen en een brief schrijven



We vinden het leuk om aan de leerlingen van de basisschool in het dorpje San Benito N° 1 tekeningen en een brief van jullie te geven. Als jullie een mooie tekening willen maken nog voor 17 november, dat kan over van alles zijn, dieren, de natuur of over school dan nemen wij die mee naar Nicaragua. In Nicaragua geven we ze aan de leraar en lerarees van de leerlingen op de basis school in San Benito en zullen hen vragen tekeningen en een brief te maken voor jullie. Die neemt de penningmeester van onze stichting Louis van Vuuren, de opa van Fedor in januari 2014 dan voor jullie mee terug naar Nederland.

Waarom planten we bomen?

Samen met de leerlingen van de middelbare school in San Benito N°1 en de basis school in El Limonal hebben we 46 fruitbomen geplant op hun school. Weten jullie waarom we dat gedaan hebben?



Bomen geven leven aan mensen en dieren. Met hun boomwortels houden ze het water vast in de grond. Hun bladeren zorgen voor zuurstof. Bomen geven ons schaduw, dan zit je bijvoorbeeld niet altijd in de hete zon in de tropen. De dieren en de mensen vinden er lekker vers voedsel in de vorm van zaden, vruchten en bladeren.

De volgende tropische boomsoorten werden er geplant, misschien ken je er wel een van: mandarijn, zoete citroen, sinaasappel, cocos, guayaba, anona, nispero, broodvrucht en limoen.



Milieu les

Op de middelbare school in San Benito hebben we bijna dezelfde les gegeven als aan jullie vandaag, over de bedreigde zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en vogels in Nicaragua.

We willen ook op andere scholen dezelfde lessen gaan geven.

Aan de schoolbibliotheek hebben we een groot boek over de bedreigde diersoorten in Nicaragua gegeven, want die hadden ze nog niet!

Er werd een ecologische wandeling gehouden waarbij de kinderen moesten kijken wat voor dieren ze zagen.

Er werden hekken geplaatst samen met de leerlingen om de schooltuin te beschermen.

Een biologische schooltuin

Samen met lerares Geisell Norori werken we met leerlingen aan een biologische moestuin op hun school in het dorp San Benito N° 1. We helpen met water voor irrigatie en kopen de zaden.

Eten jullie de groenten op, die uit jullie schooltuin komen? In Nicaragua wel, daar hebben de kinderen soms honger en daardoor heeft de regering besloten hun bonen en rijst te eten te geven op de basisschool, de moestuin maakt zo het eten lekkerder en voedzamer.



Waarmee kunnen jullie de kinderen in Nicaragua helpen?

Een tekening maken, een brief schrijven en geld inzamelen voor de kinderen van de scholen waar wij mee samen werken, om o.a. samen bomen te kunnen planten met hen, voedsel voor ze te koken en ze les te kunnen geven over de natuur en de beschermde diersoorten.

Ook kun je aan je ouders vertellen, dat we nog volwassenen zoeken voor vrijwilligers werk in Nicaragua in het geven van computerles, naailes, handvaardigheidsles of Engelse les aan volwassenen en/of kinderen. Ook kunnen we hulp gebruiken bij het aanleggen van moestuinen en het geven van milieulessen op scholen en schoolboomkwekerij.

Secretariaat bij de opa van Fedor:

Louis van Vuuren
Luxemburglaan 341
1966 MC Heemskerk
Tel. 0251-235769
Mobiel: 06-19791448

E mail: vanvuurensaskia@gmail.com
Website: www.elarbol.nl
www.facebook.com/foundationelarbol
Click op "vind ik leuk". 

Een financiële bijdrage is te storten op ING bankrekening: 7787115 t.n.v. stichting El Arbol te Heemskerk, onder vermelding van kinderen in Nicaragua.